

סדר פסח בקסינו

בין החודשים ינואר-מאי 1944 ניהלו בעלות הברית סדרת קרבות קשים בניסיון לפרוץ את הדרך לרומא ולשחרר את איטליה מהכיבוש הגרמני. אירועים אלה נודעו בשם הקרב על מונטה קסינו. עם הכוחות נמנו גם חיילי הארמיה השמינית של הצבא הבריטי. בראשית אפריל, בהפוגה בין ההתקפות, התקבצו 500 חיילים מהארמיה לחוג סמוך לעיירה קסינו את חג פסח. בעלון מזכרת שהודפס לכבוד המאורע, נכתב כי השתתפו בו חיילים יהודים מבריטניה, מקנדה, מניו זילנד, מדרום אפריקה, מארץ ישראל המנדטורית ומפולין. עדות נוספת לאותו חג, נמצאת באוסף האמנות של בית לוחמי הגטאות בתחריט שיצר אדולף הלסר, שהיה כנראה אחד מאותם חיילים שהשתתפו בסדר. חזית צבאית, מסורת דתית וחג אחד שקיבץ אליו חיילים יהודים מארבע כנפות תבל.

סדר פסח בקאסינו



עלון מזכרת מקסינו

EIGHTH ARMY C. M. F.
SEDER SERVICE, PASSOVER, 5704.

[*Electric Light installation by Syn Lux (46022)*]


Within a few miles of Cassino on the Italian Battlefield, over 500 Jewish men of all Arms of the Service, gathered together on the first Seder night of PASSOVER, 5704.

— — —


Jewish soldiers from Great Britain, Canada, New Zealand, South Africa, Palestine and Poland, they had come that night from far and wide, many from the fighting line itself, to celebrate PESACH, together with their Chaplain, the Rev. M. BERMAN.

— — —


An unforgettable evening provided the accompanying photographs. They form a souvenir which will be treasured for all time by those who were present.




The Seder Table




Right - Rev. M. Berman addressing the gathering during supper.



Left - An attentive section of the crowded tent.







EIGHTH ARMY
 PASSOVER - 5704

A Souvenir of The Seder Service.
 held on FRIDAY, 7th APRIL, 1944.

— — —

*With the Compliments
of the Senior Jewish Chaplain,
Rear Headquarters, Eighth Army,
Central Mediterranean Forces.*